

BROGÅRDEN

Nybygge

Brogården uppfördes 1871 till 1873 av Gustaf Ödqvist.

Gustaf Ödqvist levde 1826-1906. Han flyttade till Karlskoga 1851 från Väse. Han gifte sig 1864 med Katarina Fredrika von Wachenfeldt och paret fick 8 barn.

Gustaf Ödqvist var en inflytelserik man och han hade många affärsverksamheter. Han verkade som rättsare och inspektor, bl.a. vid Bofors, Backa och Björkborn. Han var även styrelsemedlem i Nora-Karlskoga järnväg, sedan den öppnade 1874 och fram till sin död. Han hade även kommunala förtroendeuppdrag, han var ordförande i Karlskoga Hushållningssgille, verkställande direktör vid Karlskoga Bryggeri och kyrkvård.



Efter giftermålet bodde familjen i Älvtorp/Elftorp. Gustaf Ödqvist ägde en gård i Utterbäck och han lät flytta ner gårdsbyggnaden till marken bredvid Älvtorp. Flytten påbörjades 1871, stommen stod klar 1872 och huset var klart ca 1873.

Då Gustaf Ödqvist blev inspektor på Björkborn åt Per Lagerhjelm 1875 bosatte sig familjen på Björkborns herrgård. Efter Bofors konkurs tog den Lagerhjelmiska epoken slut och Gustaf miste sitt arbete efter 33 års anställning. Han byggde då ett hus som döptes till Katrinedal efter hustrun (beläget vid nuvarande posthuset). 1891 flyttade paret till Erikshall (där Wermlandsbanken sedermera byggdes).



Brogården 1880-tal, i bakgrunden Elftorp

Handelsbod

Under början av 1880-talet byggdes Brogården till med ett plan i västra delen. Där inrymdes ca 1885 en affär som drevs av Bofors Arbetarförenings Handel AB. Bolaget upplöstes efter en tid och affären överläts till föreståndaren.

1899 bildades Bofors Arbetares Handels AB och en affär öppnades mittemot Solbringan. Affären gick i konkurs 1906 troligen beroende på att en ny kooperativ affär bildats i Folket hus när det stod klart 1905.



Landsvägsbron och Brogården ca 1900

Tjänstebostad

Under lång tid var Brogården sedan tjänstebostad åt högre tjänstemän vid Bofors. Ca 1905 byggdes huset till mot öster och ca 1925/35 byggdes en andra våning ovanpå den fd handelsboden. Huset blev då uppdelat i två lägenheter om vardera ca 250 m². Trädgården anlades av den berömda trädgårdsarkitekten Rudolf Abelin, som bl.a. även anlade trädgårdarna vid Bofors hotell 1906, det nya hotellet 1930 och disponerbostaden. En av de mer kända ledande Boforsarna som bodde i Brogården var Helmer Nordvist. Han var ekonomichef och vice VD, riksdagsman och aktiv inom kommunalpolitiken.



1930-talet



1960-talet



1960-talet

Hotell och gästgiveri

1989 öppnade Hans Jonsson övernattningshotell för långliggare på Brogården. Den 1 juni 1990 övertog Jan och Ingalill Gillberg Brogården. De hade tidigare drivit Hotell Skotten, Hotell Selma Lagerlöf i Sunne och 1984-1988 varit krögare på Stadshotellet. De började att bygga om Brogården till ett gästgiveri. Julbord serverades i december 1990.

I februari 1991 övertogs Brogården och verksamheten av Tony Nilsson, Annika Eriksson och Roy Bengtsson. De drev gästgiveri med restaurang, catering och hotellverksamhet med 9 rum under 14 år.



Privatbostad och hotell

I januari 2005 övertog Jan och Barbro Krey Brogården.

I ena delen finns hotellverksamhet med 4 hotellrum och frukostmatsal. Den andra delen är privatbostad.

www.hotellkrey.se



Brogården 2007